

אחותי הקטנה הייתה אז בכיתה א' ולמדה בכיתה על אברהם אבינו שהיה "רועה צאן". אז היא הצביעה ואמרה למורה הי! אבא שלי "רואה חשבון" אני לא מבין מה הקשר בין רואה חשבון לרועה צאן, אבל עכשיו אספר לכם מה אבא שלי עושה:

הלכתי איתו למשרד במגדלי עזריאלי בפעם הראשונה וראיתי שם גוש דפים לבן שאלתי את אבא מה זה הדבר הזה?

אז הוא אמר לי שזה נקרא "דוח כספי". מה זה דוח כספי? שאלתי. זה דוח מצב של החברה, אם זה הוצאות, הכנסות, חיובים. לפעמים אבא טס לחו"ל. מה הוא עושה שם? מפקח שהעבודה כמו שצריך, שהדוחות נכונים. שהוא טס לגרמניה לפני חודשיים הוא בדק חברת בת של חברת אם בישראל שעושה שסתומים* למכוניות בכל העולם!

במשרד של אבא שמעתי את המילה ביקורת, אז מה שהצלחתי להבין מזה שביקורת זה כל מיני עצות לפחות הוצאות ויותר הכנסות. אני חושב שרואה חשבון שמגיע לחברה זה כמו אורח שמגיע לבית והוא יכול לראות דברים שבעלי הבית לא יכולים לראות אותם. אותו דבר עם רואה חשבון הוא יכול לראות את החברה מבפנים כמו כולם אבל הוא יכול לראות את החברה גם מבחוץ והוא יכול לייעץ עצות טובות שיעזרו לעסק להתפתח להתחדש ולגדול.

דלויט היא אחת מארבעת החברות הכי גדולות בארץ, ויש לה סניפים בכל העולם. אחד הסניפים הגדולים הוא בסין (בזכות זה קיבלתי כמה מתנות משם 😊) אם צריך לדבר עם רואה חשבון מחו"ל ועם איש מאחת החברות אפשר לעשות שיחת ועידה בשעה שקובעים ואפשר גם לכתוב מיילים אחד לשני.

כשאני בא לעבודה של אבא עם האחיות שלי עושים תורנויות מי יצלם ומי יסרוק לאבא דברים, שותים מיץ, מבקרים את כולם בחדרים ועושים שמח.

כשהייתי קטן הופתעתי לגלות שאבא יושב מול המחשב כל היום בעזריאלי מסתכל על הנוף ועוד משלמים לו על זה! עכשיו אני יודע שהוא עובד קשה חבל שזה גם בחופש הגדול...

בארי אפלבוים